

ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 140

ΤΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ



Η Καθολική εκκλησία του Ναυπλίου, αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Η τελευταία Καθολική κοινότητα, για την οποία γίνεται λόγος στην **επιστολή του 1838** της ιεραποστολής του **τάγματος των Ιησουϊτών της Λυών**, είναι του **Ναυπλίου**. Στην επιστολή διαβάζουμε τα ακόλουθα:

ΝΑΥΠΛΙΟ

Η πόλη του Ναυπλίου

διαθέτει καλά οργανωμένη άμυνα και είναι πολύ πλούσια, αλλά οι εκεί Καθολικοί δεν έχουν δικό τους **ναό**. Τους είχε χορηγηθεί ένα τέμενος, που παλαιότερα ήταν εκκλησία των Φραγκισκανών, αλλά, λόγω του ότι ήταν υπερβολικά ωραία, τους την πήραν πίσω.

Για να τελούν τα άγια μυστήρια, αναγκάστηκαν να ενοικιάσουν 4 **δωμάτια**

στον 3^ο όροφο ενός σπιτιού, αλλά τώρα, επειδή τα έξοδα του ενοικίου ήσαν πολύ υψηλά, αναγκάστηκαν ν'αφήσουν τα 2 δωμάτια. Συνεπώς ο **ιεραπόστολος** δεν μπορεί άλλο να κατοικεί εκεί και πηγαίνει μόνο το **Πάσχα**. Κατά τη διάρκεια του έτους τελούνται τα άγια μυστήρια στη πτωχική εκκλησία από τον **Βαυαρό ιερέα** του βαυαρικού στρα-



Το εσωτερικό της εκκλησίας με τους πιστούς του Ναυπλίου

τού του Ναυπλίου.

Ο **Επίσκοπος Blancis**, όταν ήλθε και είδε αυτή την κατάσταση, ζήτησε από την **Κυβέρνηση** έναν τόπο κατάλληλο για να κτισθεί ένας ναός και του χορηγήθηκε ένα **παλαιό τέμενος ή χαμάμ**, σχεδόν τελείως κατεστραμμένο, που το έλαβε στην κατοχή του, μέτρησε τον χώρο, έκανε το σχέδιο και υπολόγισε, με μεγάλη του λύπη, ότι το ποσό που χρειαζόταν ήταν πολύ μεγάλο για τους πτωχούς ιερείς. Το ποσό ήταν **2.000 κολωνάτα** (χρυσά ισπανι-

κά τάλιρα). Ο Επίσκοπος έχασε λοιπόν την ελπίδα να μπορέσει να ευλογήσει τον ναό τόσο γρήγορα, όσο θα ήταν χρήσιμο για εκείνη την κοινότητα. Παρ'όλα αυτά, διέταξε ν'αρχίσει το έργο, συνιστώντας στους πιστούς να συμβάλουν στα έξοδα και εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο Θεός θα βοηθήσει να τελειώσει με κάποιον τρόπο το έργο αυτό.

Στη συνέχεια γράφονται σαν επίλογος τα εξής:

Ο επιστολογράφος καταλήγει με το συμπέρασμα που διατυπώνει η **Σύνοδος**

προς διάδοση της πίστewος, ότι η Καθολική Εκκλησία δεν υποστηρίχθηκε όσο θα μπορούσε και ότι ακόμα και στην Αθήνα υπήρχε μόνο ένας μικρός ναός, που δεν έφθανε ούτε για τους μισούς των πιστών.

Αντώνης Λ. Γρίμας

Εξώφυλλο: αμφιθεατρική φωτογραφία της πόλης του Ναυπλίου από την παραλία.

Διακρίνεται αριστερά η Καθολική εκκλησία, ακριβώς πίσω από τον μικρό γαλάζιο τρούλο.

ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Μαιζώνος 81, 262 21 Πάτρα - Greece
(+30) 2610 275 215 - catheclpatra@gmail.com - www.catheclpatra.gr

Το Αλάθητο του Πάπα

Υποδιάκονος Γεώργιος Τασιάς

(Μέρος Β')



Κατάλογος των Παπών που έχουν ενταφιαστεί κάτω από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου

σμού, οι κακοί πάπες είναι ελάχιστοι και για τον λόγο αυτό ενδεχομένως να ξεχωρίζουν).

Κάποιοι άλλοι διερωτώνται: πώς μπορεί να υπάρξει αλάθητο, όταν κάποιοι Πάπες διαφωνούν με άλλους; Κι εδώ έχουμε μια λανθασμένη ή ανακριβή αντίληψη περί του αλαθήτου, το οποίο εφαρμόζεται μόνο σε επίσημες διδασκαλίες περί της πίστεως και της ηθικής, όχι σε θέματα διοικητικών αποφάσεων ή ανεπισήμων σχολίων περί της πίστεως και της ηθικής. Οι προσωπικές θεολογικές απόψεις ενός Πάπα δεν είναι αλάνθαστες· μόνο ό,τι επισήμως επικυρώνεται θεωρείται ως αλάνθαστη διδασκαλία.

Άλλοι πιστεύουν ότι το αλάθητο των Παπών σημαίνει ότι τους έχει δοθεί κάποια ιδιαίτερη χάρη, η οποία τους επι-

Πολλοί θα διερωτηθούν: πώς μπορεί να είναι αλάθητος ένας Πάπας, ενώ γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κάποιοι εξ αυτών, οι οποίοι έζησαν μια σκανδαλώδη ζωή; Αυτή η ερώτηση, η οποία ενέχει ένσταση και αντίρρηση, αναπαράγει την ευρέως διαδεδομέ-

νη σύγχυση μεταξύ των όρων **αλάνθαστος** και **αναμάρτητος**. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο Πάπας δεν θα αμαρτήσει, ή ότι δεν θα αποτελέσει κακό παράδειγμα για τους χριστιανούς (να σημειώσουμε εδώ ότι, μέσα στη χρονική περίοδο των δυο χιλιάδων ετών χριστιανι-

τρέπει να διδάσκουν με δογματικό κύρος, σχετικά με οποιεσδήποτε αλήθειες χρειάζεται να γνωστοποιηθούν· όμως ούτε αυτό είναι ακριβώς σωστό. Το αλάθητο δεν αποτελεί υποκατάστατο της θεολογικής μελέτης εκ μέρους του Πάπα.

Αυτό που προσφέρει το αλάθητο είναι το να αποτρέψει κάποιον Πάπα από το να διδάξει επίσημα και οριστικά μια διδασκαλία ως αληθή, ενώ, στην πραγματικότητα, αυτή θα ήταν λανθασμένη. Δεν τον βοηθά στο να γνωρίζει τι είναι αληθές, ούτε τον εμπνέει στο να διδάξει τι είναι αληθές.

Ο Πάπας πρέπει να διδαχθεί την αλήθεια, δια της οδού την οποία όλοι ακολουθούμε, δηλαδή **δια της μελέτης**.

Πολλοί αντίπαλοι της δογματικής τού αλαθήτου, και υποστηρικτές της παπικής σφαλερότητας, εστιάζουν την προσοχή τους σ' ένα βιβλικό χωρίο, το οποίο αναφέρεται στην **παρουσία του Πέτρου στην Αντιόχεια**, όπου αρνήθηκε να συνδειπνήσει με εκ των Εθνών προσήλυτους Χριστιανούς, για να μην προσβάλει συγκε-



κριμένους Ιουδαίους από την Παλαιστίνη (Γαλ. 2, 11-16). Γι' αυτή του την πρακτική **ο Παύλος τον επιτίμησε**. Έχουμε μήπως σε αυτή την περικοπή απόδειξη ότι το αλάθητο του Πέτρου, αλλά και των Παπών, δεν ισχύει; Καθόλου. Οι ενέργειες του Πέτρου είχαν να κάνουν με **θέματα πειθαρχίας**, όχι με ζητήματα πίστης ή ηθικής.

Προσέτι, το πρόβλημα εντοπίζεται στις ενέργειες του Πέτρου, όχι στη διδασκαλία του. Ο Παύ-

λος αναγνώριζε ότι ο Πέτρος ήταν γνώστης της ορθής διδασκαλίας (Γαλ. 2, 12-13). Το πρόβλημα ήταν ότι **δεν ζούσε σύμφωνα με τη διδασκαλία του**. Σε αυτή την περίπτωση, συνεπώς, ο Πέτρος δεν δίδασκε, ούτε όριζε επισήμως, κάποιο θέμα περί πίστεως ή ηθικής.

Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ενδεχομένως κάποιος να απορρίψει το παλαιόθεν αποδεκτό και αναγνωρισμένο αλάθητο της έδρας του Πέτρου,



Το μαρτύριο του Αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας

και κατά προέκταση του Πάπα, είναι να μην δέχεται ότι ο Χριστός ίδρυσε μία ορατή Εκκλησία. Απορρίπτοντας αυτή την αλήθεια, τότε εύκολα μπορεί κανείς να απορρίψει την αποστολική διαδοχή και την ιεραρχία των επισκόπων με επικεφαλής τον Πάπα. Στην Καινή Διαθήκη μπορούμε όντως να διακρίνουμε τους αποστόλους να οργανώνουν υπό τις οδηγί-

ες του Κυρίου μας έναν ορατό οργανισμό, ο οποίος συνεχίζει να υπάρχει ως και σήμερα. Αυτός ο οργανισμός ονομάστηκε Εκκλησία και μάλιστα Καθολική. Ο άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας (ο Θεοφόρος) στην προς Σμυρναίους επιστολή (110 μ.Χ.) αναφέρει: «ὅπου ἂν φανῆ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἦτω, ὡσπερ ὅπου ἂν ᾗ Ἰησοῦς Χριστός, ἐκεῖ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία»

(«όπου εμφανίζεται ο ἐπίσκοπος, ἐκεῖ να εἶναι και οἱ ἄνθρωποι, ὅπως ὅπου εἶναι ο Χριστός, ἐκεῖ εἶναι ἡ καθολικὴ ἐκκλησία»).

Ο Χριστός ίδρυσε έναν οργανισμό, την Εκκλησία Του, και έχει προβλέψει για την αδιάκοπη συνέχειά του και για την ευδιάκριτη αναγνώριση του (ἀρα μία ορατή Εκκλησία). Αφού ο ίδιος ανελήφθη εις τους ουρανοὺς, προέβλεψε και τη

μέθοδο δια της οποίας θα παρέμεναν οι διδασκαλίες του απaráλλακτες. Αυτό που κατέστη δυνατό δια της αποστολικής διαδοχής των επισκόπων, η διατήρηση του χριστιανικού μηνύματος στην πληρότητα του, είναι εγγυημένο δια του χαρίσματος του αλαθήτου επί της καθ'όλου Εκκλησίας, αλλά κυρίως δια των υποδειγμένων από τον Χριστό ηγητόρων, των επισκόπων (συνοδικώς) και του Πάπα (ατομικώς).

Το Άγιο Πνεύμα προ-

στατεύει και αποτρέπει τον Πάπα από το να διδάξει λανθασμένα. Αυτό το χάρισμα τον ακολουθεί από την απαρχή της ύπαρξης της Εκκλησίας. Εφόσον, όπως ο Χριστός υποσχέθηκε, οι πύλες του Άδου και της κολάσεως δεν θα επικρατήσουν έναντι της Εκκλησίας, τότε θα πρέπει αυτή να προστατεύεται από μια ουσιαστική πτώση σε λάθη τα οποία οδηγούν μακριά από τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα όμως καθίσταται τέλειος οδηγός σε θέματα τα οποία αφορούν την

σωτηρία.

Το αλάθητο δεν προσφέρει ασφαλώς καμία εγγύηση ότι κάποιος Πάπας δεν θα αμελήσει να διδάξει την αλήθεια, ή ότι θα είναι αναμάρτητος, ή ότι θα πάρει ευφυείς αποφάσεις για απλές διοικητικές υποθέσεις. Θα ήταν δε πραγματικά εκπληκτικό, αν ο Πάπας ήταν παντογνώστης ή αλάνθαστος. Το ότι δεν είναι τέτοιος, ωστόσο, δεν συνεπάγεται την καταστροφή της Εκκλησίας.

Ο Πάπας πρέπει να είναι ικανός να διδάσκει

Ο Πάπας Φραγκίσκος πλένει και ασπάζεται τα πόδια φυλακισμένων στην ακολουθία του Νιπτήρα (Μ. Τετάρτη)



σωστά, αφού η διδασκαλία για τη σωτηρία είναι πρωταρχικής σημασίας για την Εκκλησία. Για να σωθούν οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν σε τι να πιστεύουν. Πρέπει να έχουν έναν απόλυτα σταθερό λίθο, έναν Πέτρο, επί του οποίου θα μπορούν να οικοδομήσουν την πίστη τους και τον οποίο να μπορούν να εμπιστευθούν ως πηγή επίσημης χριστιανικής διδασκαλίας. Γι' αυτό τον λόγο έχει δοθεί και υπάρχει το παπικό αλάθητο.

Τα λόγια του Χριστού

είναι αλάνθαστα και ειπώθηκαν ως εγγύηση για εμάς. Όταν λοιπόν λέει ότι *οι πύλες της κολάσεως δεν θα επικρατήσουν επί της Εκκλησίας Του*, αυτό σημαίνει ότι όντως η Εκκλησία Του δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Η Εκκλησία Του δεν μπορεί να διδάξει αιρετικά, που σημαίνει ότι *κάθε τι που διδάσκει επισήμως περί της πίστεως και της ηθικής είναι αληθές*. Η Εκκλησία, η οποία χτίστηκε και ιδρύθηκε από τον Ιησού Χριστό, επί της Πέτρας του υιού τού Ιωνά,

έχει όλες τις εγγυήσεις ότι διδάσκει την αλήθεια, οδηγεί τον λαό της στην σωτηρία και δεν θα εκλείψει ποτέ.

Η Εκκλησία του Χριστού είναι «ο στύλος και το θεμέλιο της αλήθειας» (Α' Τιμ. 3, 15).

Στα επόμενα τεύχη θα παρουσιαστούν τα δόγματα που ορίστηκαν υπό την αυθεντία του εκ καθέδρας αλαθήτου του Πάπα, με έμφαση στην Άσπιλο Σύλληψη της Μακαρίας και Αειπαρθένου Μαρίας αλλά και στη Μετάστασή της στους ουραμούς.

Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη



ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝ



Η Καθολική Κοινότητα των Πατρών

Η
Καθολική
Κοινότητα
των
Πατρών



Με ανυπομονησία περιμένει ο κόσμος της Πάτρας, και όχι μόνο, την επίσημη παρουσίαση του προσφάτως εκδοθέντος ιστορικού λευκώματος της κοινότητάς μας, το οποίο συνέγραψε ο δικηγόρος-ιστορικός **Χρήστος Μούλιας**. Η παρουσίαση ορίστηκε να γίνει την παραμονή της εορτής του πολιούχου μας Αγ. Ανδρέα, για δύο λόγους: πρώτον, γιατί αποτελεί μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου της πόλης μας και, δεύτερον, για να

παρίσταται και ο Αρχιεπίσκοπός μας **π. Σεβαστιανός**, ο οποίος έρχεται στην πόλη μας κάθε χρόνο τέτοιες μέρες.

Η παρουσίαση θα γίνει εντός του **Καθολικού Ναού, Μαιζώνος 81**, στις **29 Νοεμβρίου**. Η **Θεία Λειτουργία της παραμονής** θα αρχίσει στις **6 μ.μ.**, ενώ το **λεύκωμα** θα παρουσιαστεί στις **7 μ.μ.** Η εκδήλωση θα αρχίσει με ύμνους από τη **Μικτή Χορωδία του Ναού** μας και στη συνέχεια τον λόγο θα λάβει το πάνελ των συντελεστών της βραδιάς,

που θα αποτελείται από τον συγγραφέα **κ. Μούλια**, τον πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και συγγραφέα **κ. Νίκο Τζανάκο** και τη δημοσιογράφο **κ. Γωγώ Καραλή**, η οποία και θα συντονίζει τη συζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι η **πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία** θα τελεστεί την επόμενη ημέρα, **30 Νοεμβρίου**, στις **10:30 το πρωί**.

Σας περιμένουμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις!

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ



Η **Καθολική Κοινότητα** των Πατρών και ο **Σύλλογος «Emigranti»** πρόκειται να διοργανώσουν από κοινού εορταστική εκδήλωση για τη **σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων και των Αλβανών πολιτών που ζουν στην Πάτρα**. Κάποιοι ίσως γνωριζόμαστε ήδη μεταξύ μας, ήρθε η ώρα όμως να μάθουμε περισσότερο ο ένας για την ιστορία και τον πολιτισμό του άλλου. Η **Αλβανική κοινότητα** θα τιμήσει σύντομα τις δύο μεγαλύτερες εθνικές της εορτές, την **Ημέρα της Ανεξαρτησίας (Dita e Pavarësisë)** από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στις **28 Νοεμβρίου 1912**, και την **Ημέρα της Απελευθέρωσης (Dita e Çlirimit)** από τις κατοχικές δυνάμεις του άξονα, στις **29 Νοεμβρίου 1944**. Κάθε χρόνο οι 28^η και 29^η Νοεμβρίου έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά και στο μυαλό κάθε Αλβανού πολίτη.

Η αμέσως επόμενη ημέρα, **30^η Νοεμβρίου**, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους όλης της Πάτρας. Είναι η ημέρα που τιμάται το μαρτύριο του **Αγίου Ανδρέα**, του προστάτη Αγίου της πόλης μας. Ο Άγιος Ανδρέας ήταν στενός μαθητής του Ιησού Χριστού και ήταν αυτός που πρώτος έφερε το χριστιανικό μήνυμα στην πόλη της Πάτρας. Τιμάται από την **Καθολική**, την **Ορθόδοξη** αλλά και την **Αγλυκανική** Εκκλησία, αφού και οι τρεις έχουν

ιστορικούς Ναούς στο κέντρο αφιερωμένους στον Άγιο Ανδρέα.

Ίσως ήταν θέλημα Θεού να εορτάζονται οι τρεις αυτές εορτές σε τρεις διαδοχικές ημέρες: 28, 29 και 30 Νοεμβρίου. Ίσως είναι θέλημα Θεού να έρθουν επιτέλους πιο κοντά οι δύο κοινότητες της Πάτρας, η Ελληνική και η Αλβανική. Μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο από εντάσεις και προκλήσεις, η δική μας φωνή είναι φωνή συμφιλίωσης. Η **ειρήνη μεταξύ των λαών** είναι ένα πολύτιμο αγαθό και μπορούμε όλοι να τη διαφυλάξουμε. Μια απροσεξία μας μπορεί να κάνει μεγάλο κακό, ίσως και να την καταστρέψει. Η ειρήνη όμως δεν είναι θέμα μόνο των μεγάλων ηγετών του κόσμου. Αρχίζει από εμάς, από το αν έχουμε ειρήνη με το γείτονά μας. Γι' αυτό και θα διοργανωθεί αυτή η γιορτή! Ευχόμαστε να μπορέσετε να περάσετε όμορφα, να κάνετε καινούργιες γνωριμίες αλλά και φιλίες που θα κρατήσουν χρόνια, ίσως και μια ζωή!

Λεπτομέρειες για τον τόπο και την ημέρα διεξαγωγής της γιορτής θα ανακοινωθούν σύντομα. Μπορείτε γι' αυτό, αλλά και για άλλα θέματα, να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: **www.catheclpatra.gr**

Ευχόμαστε να μπορέσετε να έρθετε εκείνη την ημέρα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί!

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ



Μια ξεχωριστή συναυλία είχε τη δυνατότητα να απολαύσει το φιλόμουσο κοινό της Πάτρας, στις **27 Οκτωβρίου**. Ο Ναός μας φιλοξένησε την **Κρατική Νεανική Χορωδία της Σαξονίας**, από τη Γερμανία, υπό τη διεύθυνση του **Ron-Dirk Entleutner**. Η χορωδία ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί-

ται από νέους ηλικίας 16 έως 30 ετών. Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να πείσει το ακροατήριο με τον νεανικό, ομοιογενή και διάφανο χορωδιακό της ήχο. Αυτό το διαπιστώσαμε κι εμείς στην Πάτρα, όταν γέμισαν μελωδικά τον Ναό μας με τις αγγελικές φωνές τους! Ευχόμαστε να έχουμε κι άλλες τέτοιες ευκαιρίες στο μέλλον.



STUDIO B&G
ΜΠΟΥΚΙΩΤΗΣ-ΡΑΣΣΙΑΣ

ΜΠΟΥΚΙΩΤΗΣ-ΡΑΣΣΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ B&G

Από το πανηγυρικό συλλείτουργο της Αρχιεπισκοπής Καθολικών Αθηνών
στο κλειστό Δημοτικό Στάδιο του Ναυπλίου (2016)