



ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 145

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ

Το παρόν τεύχος των *Πατρικών Οριζόντων* ξεκινά με δυσάρεστη χροιά, λόγω των πρόσφατων φονικών πυρκαγιών - και όχι μόνο... Την απογοήτευση, όμως, διαδέχεται στη συνέχεια η αντιμετώπιση των καταστάσεων, η αλληλοβοήθεια αλλά και η ελπίδα που χαρίζουν απλόχερα στον κόσμο μας οι νέοι άνθρωποι. Όλα τα άρθρα αυτού του τεύχους έχουν σχέση με τα παραπάνω.

π. Γιώργος

Γράμμα προς ένα δημοσιογράφο των **New York Times** από τον π. **Martin Lasarte**

(του τάγματος των σαλεσιανών μοναχών)

Είμαι ένας απλός καθολικός ιερέας. Είμαι χαρούμενος και περήφανος για την κλήση μου. Εδώ και είκοσι χρόνια υπηρετώ ως ιεραπόστολος στην Αγκόλα της Αφρικής. Μου προξενεί μεγάλο πόνο το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι, που θα έπρεπε να είναι φάροι της αγάπης του Θεού, είναι ένα ξίφος στη ζωή των αθώων. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες πράξεις. Όποια μέτρα λοιπόν και να παρθούν για την προστασία της αξιοπρέπειας των παιδιών, θα είναι πάντοτε σε απόλυτη προτεραιότητα.



Βλέπω σε πολλά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα στην εφημερίδα σας, να λαμβάνει έκταση το θέμα της

παιδοφιλίας με έναν τρόπο νοσηρό: ερευνώντας με λεπτομέρειες τη ζωή κάποιου παιδόφιλου ιερέα, παρου-

σιάζετε συνάμα ένα περιστατικό από μία πόλη των ΗΠΑ τη δεκαετία του '70, ένα άλλο από την Αυστραλία τη δεκαετία του '80 και κάποιες πιο πρόσφατες περιπτώσεις... σίγουρα όλες καταδικαστέες! Όλα αυτά παρουσιάζονται σαν μέσες και λογικές δημοσιογραφικές καλύψεις, μερικές φορές πιο ακραίες, γεμάτες προκαταλήψεις και μίσος. Είναι περίεργο το πόση αδιαφορία υπάρχει και το πόσο λίγο γίνονται είδηση οι χιλιάδες ιερείς που προσφέρουν τη ζωή τους συστηματικά για εκατομμύρια παιδιά, εφήβους και για τους πιο αδύναμους που υπάρχουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα! Τα μέσα ενημέρωσης δεν νοιάζονται για το ότι εγώ έπρεπε να μεταφέρω ανάμεσα σε δρόμους με νάρκες το 2002 πολλά υποσιτισμένα παιδιά από την Cangumbe στη Lwena (Αγκόλα), επειδή ούτε η κυβέρνηση ούτε οι Μ.Κ.Ο. μπορούσαν να δώσουν λύση. Δεν μας δόθηκε άδεια, θάψαμε ωστόσο δεκάδες μικρά παιδιά που πέθαναν ανάμεσα στους εκτοπισμένους του πολέμου και σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν. Κανείς δεν λέει για το ότι σώσαμε τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων στο Moxico (Αγκόλα), έχοντας εγκαταστήσει εκεί τον μοναδικό σταθμό πρώτων

βοηθειών σε μία έκταση 90 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, διανέμοντας παράλληλα τρόφιμα αλλά και σπόρους για τους αγρότες. Για το ότι δώσαμε την ευκαιρία για εκπαίδευση, παρέχοντας σχολεία σε περισσότερα από 110.000 παιδιά σε αυτά τα 10 χρόνια...

Δεν σας ενδιαφέρει να δημοσιεύσετε το ότι μαζί με άλλους ιερείς έπρεπε να ανακουφίσουμε την αν-

για να φροντίσει τα παιδιά του δρόμου και να τα πάει σε έναν ξενώνα διαμονής, όπου κάνουν αποτοξίνωση από τη βενζίνη (διότι τα υποχρεώνουν να βγάζουν φωτιές από το στόμα στους δρόμους για λίγο χαρτζιλίκι), ούτε είναι είδηση το ότι διδάσκει γράμματα σε χιλιάδες αναλφάβητους φυλακισμένους. Άλλοι ιερείς, όπως ο π. Stefano, έχουν ξενώνες για τη φιλοξενία παιδιών που έχουν ξυλο-



Από τα σχολεία των ιεραποστολών

θρωπιστική κρίση για περίπου 15.000 ανθρώπους σε στρατώνες των ανταρτών, μετά την παράδοση των τελευταίων, επειδή δεν τους στάλθηκε ποτέ φαγητό από την κυβέρνηση και τον Ο.Η.Ε.

Δεν αποτελεί είδηση το ότι ένας ιερέας 75 ετών, ο π. Robert, διασχίζει τα βράδια την πόλη της Luanda

κοπηθεί και κακοποιηθεί και αναζητούν καταφύγιο. Ούτε αποτελεί είδηση το ότι ο μοναχός Μαίατο, παρά τα 80 του χρόνια, πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι ανακουφίζοντας τους αρρώστους και τους απελπισμένους.

Δεν είναι είδηση το ότι περισσότεροι από 60.000, από τους συνολικά 400.000 ιερείς και μονα-

χούς, έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα και την οικογένειά τους για να εξυπηρετήσουν τους αδελφούς τους σε λεπροκομεία, νοσοκομεία, στρατόπεδα προσφύγων, ορφανοτροφεία για παιδιά που κατηγορήθηκαν ως μάγοι ή ορφανά από γονείς που πέθαναν από Aids, σε σχολεία των πιο φτωχών, σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, σε κέντρα για την φροντίδα ατόμων με ανίατες ή και μεταδοτικές ασθένειες, ή γενικά σε ενορίες και ιεραποστολές, δίνοντας κίνητρα στους ανθρώπους να ζουν και να αγαπούν.

Δεν είναι είδηση το ότι ο φίλος μου ο π. Marco Fonseca, για να σώσει κάποιους νέους κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Αγκόλα, τους μετέφερε από την Kalulo στη Dondo



και, πριν προλάβει να επιστρέψει στην ιεραποστολή του, τον σκότωσαν με πολυβόλο. Το ότι ο αδερφός Francisco, μαζί με πέντε λαϊκές κατηχήτριες, πήγαιναν να βοηθήσουν στις πιο απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και πέθαναν στον δρόμο σε δυστύχημα. Ούτε το ότι δεκάδες

ιεραπόστολοι στην Αγκόλα έχασαν τη ζωή τους από την ελονοσία, καθώς προσπαθούσαν να ανακουφίσουν τους ντόπιους, ενώ άλλοι ανατινάχτηκαν στον αέρα από τις νάρκες, όταν επισκέπτονταν τους ανθρώπους τους. Στο νεκροταφείο του Kalulo βρίσκονται οι τάφοι των πρώτων

ιερέων που έφθασαν στην περιοχή. Κανένας δεν έζησε πάνω από 40 χρόνια... Δεν είναι είδηση η καθημερινή ζωή ενός «μέσου» ιερέα, με τις δυσκολίες και τις χαρές της, καθώς αναλώνεται αθόρυβα για να ευχαριστήσει την κοινότητα που υπηρετεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε να είμαστε είδηση, αλλά να φέρουμε την καλή είδηση, που ξεκίνησε αθόρυβα τη νύχτα των Χριστουγέννων.



**ΚΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΘΟΥΡΥΒΟ
ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ
ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ
ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΔΑΣΟΣ
ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ**

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Φωτογραφία εξωφύλλου: από τη σιωπηλή συγκέντρωση στο Σύνταγμα στη μνήμη των θυμάτων των φονικών πυρκαγιών της 23ης Ιουλίου)

Η Δευτέρα **23 Ιουλίου 2018** ήταν η μέρα που ξέσπασαν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην **Κινέτα**, την **Πεντέλη** και τη **Ραφήνα**. Οι περισσότεροι από εμάς παρακολουθήσαμε σχεδόν άφωνοι την καταστροφική εξέλιξη αυτών των πυρκαγιών με τα ολέθρια αποτελέσματά τους, και μας ήταν

σχεδόν αδύνατον να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβαινε.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή των καταστροφικών πυρκαγιών, η Κάριτας Ελλάς έλαβε **μηνύματα υποστήριξης και συμπαράστασης από τις αδελφές Κάριτας**. Το Βέλγιο, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Catholic Relief Services (η

Κάριτας των Η.Π.Α.), η Ελβετία, η Ιταλία και η Γερμανία είναι μερικές από τις πρώτες που επικοινωνήσαν μαζί μας. Ακολούθησαν μηνύματα από την Καμπότζη, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Τουρκία, την Κάριτας Ευρώπης, την Διεθνή Κάριτας και άλλες ακόμη.

Από την επόμενη της κατα-



στροφής, κλιμάκιο της Κάριτας, αφού επισκέφθηκε τον τόπο της καταστροφής στη Ραφήνα και τον Μαραθώνα, ήρθε σε επαφή με τις τοπικές Αρχές αλλά και με τον εκπρόσωπο του **Ιδρύματος για το Παιδί των αδελφών τής Παμμακαρίστου** στη Νέα Μάκρη, για να πληροφορηθεί τις ανάγκες και να διερευνή-

χρόνους για την ολοκλήρωση του έργου των διασωστών, χωρίς να παρεμβαίνουμε στο έργο τους. Κάτι που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τα συντονιστικά όργανα των δήμων.

Μετά από επισκέψεις μας στα μέρη που κάηκαν από τη φωτιά, στα μέρη όπου συγκεντρώνεται η ανθρωπιστική βοήθεια,

φίση των πληγέντων.

Τις επόμενες μέρες από την καταστροφή, **ομάδα κοινωνικών λειτουργών** της Κάριτας Ελλάς και Κάριτας Αθήνας αποσπαστηκαν προσωρινά από το πρόγραμμά τους, ώστε να μεταβαίνουν καθημερινά στην περιοχή και να κάνουν καταγραφή αναγκών, πηγαίνοντας πόρτα πόρτα στις πυρόπληκτες περιοχές, αλλά και μιλώντας με τους εκπροσώπους των αρμοδίων φορέων.

Οι αποσπασμένοι συνάδελφοι της Κάριτας Ελλάς και Κάριτας Αθήνας στελέχωσαν και λειτουργούν από τα τέλη Ιουλίου **κοινω-**

νική υπηρεσία και φύλαξη μαζί με την δημιουργική απασχόληση παιδιών στο Ίδρυμα για το Παιδί «Παμμακαρίστου» στη Νέα Μάκρη, σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία των δύο εμπλεκόμενων δήμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις παραπάνω δράσεις εργαζόμενοι **κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι** της Κάριτας Ελλάς

Από τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών των πυρόπληκτων οικογενειών στο Ίδρυμα «Παμμακαρίστου» στη Νέα Μάκρη



σει πώς μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτές, πάντα με στόχο την ανακούφιση των πυροπαθών.

Επίσης, όσον αφορά την επικοινωνία μας με τους δημόσιους φορείς, κινητοποιηθήκαμε άμεσα, δηλώνοντας τη διαθεσιμότητά μας με **εθελοντές** αλλά και με **υλικοτεχνική προσφορά**, σεβόμενοι εν τούτοις τους απαραίτητους ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

στα δημαρχεία των όμορων δήμων, Ραφήνας και Μαραθώνα, και μετά από πολλές συζητήσεις με τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, η Κάριτας Ελλάς διαμόρφωσε μια ολοκληρωμένη εκτίμηση σχετικά με τις υπάρχουσες ανάγκες, βάσει των οποίων κατάρτησε το άμεσο αλλά και το μεσοπρόθεσμο **πλάνο δράσης για την ανακού-**

νική υπηρεσία και φύλαξη μαζί με την δημιουργική απασχόληση παιδιών στο Ίδρυμα για το Παιδί «Παμμακαρίστου» στη Νέα Μάκρη, σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία των δύο εμπλεκόμενων δήμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις παραπάνω δράσεις εργαζόμενοι **κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι** της Κάριτας Ελλάς

και Κάριτας Αθήνας κινητοποιήθηκαν άμεσα και προσέφεραν εθελοντικά την εργασία τους και κατά την περίοδο του Σαββατοκύριακου, αποδεικνύοντας στην πράξη το πνεύμα της Κάριτας και τη φροντίδα τους για τον συνάνθρωπο. Η Κάριτας Ελλάς, επιπλέον, δραστηριοποιήθηκε από τις πρώτες ημέρες με την **παροχή εθελοντικής βοήθειας στις πληγεί-**

ριο του ιδρύματος παραχωρήθηκε ένας φιλόξενος χώρος για τη στελέχωση της κοινωνικής υπηρεσίας. Η κοινωνική υπηρεσία στελεχώθηκε και εξοπλίστηκε με τα απαραίτητα, ενώ διατέθηκε ειδικός χώρος από το ίδρυμα για την κάλυψη ιδιωτικών συναντήσεων. Επιπλέον, για τις δραστηριότητες της φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης των παι-

σία μας στη βάση μας, στο Ίδρυμα της Παμμακαρίστου, η Κάριτας Ελλάς, με τη σταθερή υποστήριξη της Κάριτας Αθήνας, έχει διαρκή δράση και παρουσία επιτόπου, τόσο με τη συμμετοχή της σε όλες τις κεντρικές συζητήσεις για τον συντονισμό των φορέων όσο και με την παρουσία της στα κεντρικά σημεία οργάνωσης της προσφερόμενης ανθρωπι-



σες περιοχές. Αυτό έγινε μέσα από την κινητοποίηση εθελοντικών ομάδων του ευρύτερου δικτύου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις επιτόπου και προσφορά υπηρεσιών προς τους συνανθρώπους μας σε συνεργασία με διάφορους φορείς τις περιοχής.

Για τον λόγο αυτό, στο κτί-

διών, το ίδρυμα παραχώρησε στην Κάριτας Ελλάς έναν πλήρως εξοπλισμένο παιδικό σταθμό, ο οποίος λειτουργεί σε καθημερινή βάση από το πρωί μέχρι το απόγευμα, προσφέροντας υπηρεσίες φύλαξης, δημιουργικής απασχόλησης και σίτισης για τα παιδιά των πυρόπληκτων οικογενειών. Τέλος, πέρα από την συνεχή και αδιάληπτη παρου-

στικής βοήθειας, στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα.

Κάτι εξίσου σημαντικό, που δεν θα πρέπει να παραλείψουμε, είναι και οι **ενέργειες της Καθολικής Εκκλησίας:** ο έρανος των κατά τόπους εκκλησιαστικών ενοριών, για την ανακούφιση των πληγέντων, καθώς και η δημοσιοποίηση αριθμού τραπεζικού

λογαριασμού στην ιστοσελίδα και τον λογαριασμό facebook του δικτύου της Κάριτας, για την συνεισφορά σε δωρεές όσων το επιθυμούν.

Η Κάριτας Ελλάς, όντας σε στενή επαφή και συνεργασία με τις αδελφές Κάριτας, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ήδη τους απαιτούμενους πόρους για την **ανάπτυξη ενός προγράμματος εξαμηνιαίας διάρκειας** στην περιοχή, για την κάλυψη μιας σειράς υπηρεσιών για το επόμενο διάστημα.

Στη βάση της άμεσης απόκρισης για την στήριξη των πληγέντων συνανθρώπων μας, ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός της Κάριτας Ελλάς, για συνεχή παραμονή επιτόπου και αρωγή, περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός προγράμματος με ορίζοντα δράσης εξαμήνου και ονομασία **«Στήριξη Πυρόπληκτων Αττικής»**. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα για το Παιδί «Παμμακάριστος», ξεκίνησε και θα συνεχίσει να προσφέρει στους πληγέντες από τις φωτιές, στον χώρο του ιδρύματος, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- * Καταγραφή αναγκών και ενημέρωση του κοινού σε ειδικά σημεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

- * Κοινωνικές υπηρεσίες και υποστήριξη (γραφειοκρατικά, νομικά και άλλα



Από την προετοιμασία των καθημερινών γευμάτων

ζητήματα).

- * Συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση.

- * Παραπομπές και σύνδεση με άλλες δομές, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

- * Φύλαξη, απασχόληση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά.

- * Καθημερινά ζεστά γεύματα και κολατσιό (150 μερίδες ημερησίως).

- * Δραστηριότητες στους κήπους και τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν έναν χώρο να ανακουφιστούν κοντά στα σπίτια τους, αλλά ανεπηρέαστο από την καταστροφή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί σε καθημερινή βάση, συ-

μπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων, ενώ θα υποστηρίζεται επίσης από εθελοντές που προέρχονται τόσο από το Ίδρυμα της Παμμακαρίστου όσο και από το ευρύτερο δίκτυο της Κάριτας Ελλάς.

Η Κάριτας, που σημαίνει αγάπη, με στόχο την κατά το δυνατόν ανακούφιση των πληγέντων, θα παραμείνει κοντά σε όσους έχουν ανάγκη βοήθειας και στήριξης σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, που τόσο ξαφνικά αναγκάστηκαν να βιώσουν. Αποδεικνύοντας έτσι, για μία ακόμα φορά, πως είναι δίπλα σε κάθε άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις.

**Ελισσάβητ
Ιουστινιανού**

Κατασκήνωση Πάτρας - Αθήνας

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο έτσι και φέτος η κατασκήνωση για νέους πραγματοποιήθηκε στο όμορφο νησί της Ζακύνθου. Ήταν μια φανταστική εβδομάδα! Κάθε μέρα πηγαίναμε για μπάνιο σε διαφορετική παραλία, στον ελεύθερο μας χρόνο βλέπαμε ταινίες, ασχολούμασταν με διάφο-



ο μ α λ ά κατασκήνωση περισσότερες μέρες. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. **Μαρία Τσαμπασιάν** και την κ. **Μάγκυ Δεμαρτίνο**, για το πεντανόστιμο φαγητό που μας έφτιαχναν κάθε μέρα, τον κ. **Βιντσέντζο Βαλεντίνο**, που ήταν πάντα ευδιάθετος και μας βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόταν, αλλά και τον **πατέρα Γεώργιο** που διοργάνωσε την φετινή κατασκήνωση.

ρα αθλήματα - όπως μπάνσκι, βόλλεϋ, πινγκ πονγκ -, χορεύαμε ζούμπα και κάναμε εξορμήσεις. Μαζί μας ήταν και ο **πατέρας Γεώργιος**, ο οποίος μάς έκανε δύο πολύ ενδιαφέρουσες εμπυχώσεις. Παρόλο που ήμασταν 14 νέοι, το πρόγραμμα κύλησε πολύ

του αποχωρισμού τα παιδιά είχαν ξετρελαθεί τόσο πολύ που του χρόνου μάς ζήτησαν να διαρκέσει η

Ντανιέλα Φιορεβάντη

ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Μαιζώνος 81, 262 21 Πάτρα - Greece
(+30) 2610 275 215 - catheclpatra@gmail.com
www.catheclpatra.gr

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2018

ΕΚΝΕ ΣΥΡΟΥ



Από τις εμπυρώσεις

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, **8 Αυγούστου**, όταν έφηβοι, νέοι, φοιτητές και εμπυρωτές από την ΕΚΝΕ Σύρου συγκεντρωθήκαμε στο λιμάνι της Ερμούπολης με προορισμό το στολίδι του Ιονίου: τη **Ζάκυνθο**. Σκοπός μας; Συνταξιδιώτες όλοι μαζί να καταφέρουμε να μαζέψουμε όσες πιο πολλές εμπειρίες μπορούμε. Σε λιγότερο από μισή μέρα, λοιπόν, το νησί αχνοφαινόταν από την Πελοπόννησο και, καθώς πλησιάζαμε, ξέραμε ότι θα ζήσουμε κάτι το μοναδικό. Με το που κατεβήκαμε από το πλοίο, τα πρώτα μας σχόλια αφορούσαν τα καταπράσινα τοπία και τους μαγευτικούς λόφους. Φθάνοντας στο κατάλυ-

μα μας, στον **λόφο της Μπόχαλης**, καταλάβαμε ότι είχαμε έρθει σε έναν παράδεισο και, αφού τακτοποιηθήκαμε και ξεκουραστήκαμε, χωρίς να χάνουμε χρόνο, τρέξαμε κατευθείαν στην πόλη να θαυμάσουμε τις **πλατείες-σύμβολο** τού νησιού. Πριν το τέλος της ημέρας, και κάθε ημέρας, είχαμε χρόνο να προσευχηθούμε και να κάνει ο καθένας μας τον δικό του απολογισμό. **Δεύτερη μέρα** ξημέρωνε, και ξέραμε ότι εκείνη η ημέρα θα ήταν ξεχωριστή για τα παιδιά, μιας και θα είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε την διάσημη παραλία «**Ναυάγιο**». Μετά από την καθιερωμένη μας προσευχή, ξεκινήσαμε με αγωνία και άφατη

υπομονή να πηγαίνουμε στο λιμανάκι που θα μας μετέφερε στην πανέμορφη παραλία. Επιβιβαστήκαμε στο σκάφος μας και μετά από λίγη ώρα αυτό που αντικρίσαμε δεν περιγραφόταν... Μια παραλία, ένα τοπίο, η παρέα και η σιωπή μας για το θέαμα ήταν ο λόγος ο οποίος έκανε αυτή την ξενάγηση ξεχωριστή. Κολυπήσαμε στα καταγάλανα νερά και δεν θέλαμε να αποχωριστούμε το μέρος. Στην συνέχεια πήραμε μια μυρωδιά από τις βόρειες σπηλιές του νησιού και καταλήξαμε στο **λιμανάκι του Αγίου Νικολάου**, όπου γευματίσαμε. Το απόγευμα επισκεφτήκαμε το **λόφο του Στράνη**, το μέρος όπου γράφτηκε ο εθνικός ύμνος, ενώ πα-

ράλληλα απαθανατίζαμε ασταμάτητα με φωτογραφίες τη μαγευτική θέα. Η μέρα μας έκλεισε με την καθιερωμένη μας βόλτα στην πόλη και την ατομική προσευχή το βράδυ.

Η τρίτη μέρα ξεκίνησε με μια στοχαστική εμφύχωση για τα παιδιά, στην οποία σκοπός ήταν να καταλάβουν ότι η ευτυχία δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται! Το απόγευμα κατεβήκαμε στον κόλπο του **Λαγανά**, ώστε να επιβιβαστούμε πάλι στο σκάφος μας για να δούμε την δύση του ηλίου ανάμεσα από δύο βράχους. Στη διαδρομή συναντήσαμε την περίφημη χελώνα **καρέτα-καρέτα** και φωτογραφηθήκαμε μαζί της, ενώ κάναμε μπάνιο στην **παραλία Μαραθωνήσι**. Στη συνέχεια είδαμε τις νότιες σπηλιές του νησιού, καθώς βουτήξαμε στα

κρυστάλλινα νερά σε μια αφεγάδιαστη σπηλιά. Η ξενάγηση ολοκληρωνόταν καθώς αντικρίζαμε τη δύση του ηλίου από το σκάφος μας. Με τα δικά μας συνθήματα επιστρέψαμε σιγά σιγά στο κατάλυμά μας για να δειπνήσουμε όλοι μαζί.

Η τέταρτη μέρα μάς βρήκε χαλαρούς σε μια απόμακρη παραλία, ώστε να απολαύσουμε με ηρεμία το Ιόνιο Πέλαγος. Το απόγευμα επισκεφθήκαμε τα **μουσεία** της πόλης και στη συνέχεια πήγαμε στην **εκκλησία του Αγίου Μάρκου** για την καθιερωμένη θεία λειτουργία. Το τελευταίο βράδυ μάς βρήκε όλους μαζί στη **Μπόχαλη**, όπου το φαγητό το ακολουθήσαν διάφορα παιχνίδια, ώστε να κλείσουμε όμορφα την εκδρομή μας. Στην τελευταία μας προσευχή, απευθύναμε στον Κύριο

ένα «ευχαριστώ» που ήταν κοντά μας, ένα «παρακαλώ» για το μέλλον μας και μια «συγγνώμη» για τα άτομα που πληγώσαμε.

Την **τελευταία ημέρα**, κλείνοντας τις βαλίτσες, δεν βάλουμε μέσα μόνο ρούχα, αλλά χωρέσαμε και εμπειρίες, αξέχαστες στιγμές, συναισθήματα χαράς, λύπης, γέλιου και θυμού. Ξέραμε ότι πετύχαμε τον στόχο μας διδάσκοντας στα παιδιά ότι ο υλικός ευδαιμονισμός δεν έχει δύναμη μπροστά στον πνευματικό ενθουσιασμό! Η οργανώτρια ομάδα εμφυχτών της εκδρομής θέλει να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον αρωγό μας, κ. **Βιντσέντζο Βαλεντίνο**, καθώς ήταν εκεί σε ό,τι τον χρειαστήκαμε.

Βλάσης Ροσσολάτος



ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΥΡΟΥ



ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2018